

Dinant

Karakteristieke skyline

- Museum van de Spitfire
- Boottocht op de Maas
- Bezoek bakkerij Couque de Dinant
- Kasteel van Vêves



3 Daagse

Van 17 oktober tot 19 oktober 2025

€ 495 per persoon vol pension
tot en met 2 mei 2025

€ 530 per persoon vol pension
vanaf 3 mei 2025

Toeslag:

Eénpersoonskamer: € 90

Minimum aantal deelnemers: 20

Referentienummer: 25ABE10DINA

Hotel

- Castel de Pont-à-Lesse
www.casteldepontalesse.be/nl/

Het hotel ligt buiten het centrum van Dinant midden in het groen. Dit gerenoveerde landhuis biedt in zijn kamers satelliet-tv en gratis wifi. Het binnenzwembad is vrij te gebruiken door de gasten.

s' Morgens wordt een uitgebreid ontbijtbuffet opgesteld. De avondmalen kunnen terecht culinair genoemd worden.

Onze mening:

Cultuur ★★☆☆

Natuur ★★☆☆

Fysiek ★☆☆☆

Hotel ★★☆☆

MET AUDIOGIDS

Bijna iedereen is wel eens op schoolreis geweest naar **Dinant**. En natuurlijk moeten we eens op de Maas varen. Maar we zien ook wel hoe de **Couque de Dinant** wordt vervaardigd. Ook niet zo ver daarvandaan wordt op artisanale en bijna artistieke wijze bier gebrouwen bij Caracole. Onze verblijfplaats ligt dicht tegen de samenvloeiing van de **Lesse** in de Maas. Op de luchtmachtbasis van Florennes staat een wel heel iconisch vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog: de **Spitfire**. Het treintraject tussen **Mariembourg** en Treignes doet ook niets af van zijn iconische status. In het kasteel van **Vêves** rust nog steeds de 'Schone Slaapster'. Sst!!

DAG 1

Dinant is een ware trekpleister voor hen die eens kort weg willen naar de **Ardennen**. We maken een korte kennismakingswandeling door de stad, met **Adolphe Sax** en **Charles de Gaulle** in ons achterhoofd. Een **boottocht** op de Maas is voor iedere bezoeker van Dinant een verplicht nummer. We zien de stad vanuit een totaal ander perspectief. De sluis en stuw van Anseremme vormen een keerpunt op onze tocht.

Wat verderop ligt de **brouwerij Caracole**. Hier wordt het bier nog op authentieke wijze gebrouwen. Ze brengen er het water en bier met een houtvuur op temperatuur. Dit bezoek kan natuurlijk niet voorbijgaan zonder dat we van dit biertje zouden geproefd hebben. Nadat we in het hotel zijn ingecheckt, kunnen we met de liefhebbers nog eens tot aan de **Lesse** wandelen met zicht op het **kasteel van Walzin**.

DAG 2

De **Spitfire** is een legendarisch Brits jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Op de vliegbasis Offenberg te **Florennes** hebben vrijwilligers een museum gebouwd rond dit toestel. Maar er is meer, verschillende toestellen van latere datum, die ooit op Florennes hebben gevlogen, staan in een hangar opgesteld. Wie wil kan even plaats nemen in de cockpit van een **F16** - een beetje lenigheid is wel vereist.

'De trein is altijd een beetje reizen!' is lang de slogan geweest van de NMBS. En dat is ook zo in **Mariembourg**. We nemen de trein naar **Treignes**. In een grote loods staan verschillende **locomotieven** en **treinstellen** opgesteld. Daarnaast zijn verschillende gebruiksvoorwerpen van de machinist, de treinbegeleider en onderhoudsmannen te bezichtigen. We keren weliswaar met de autocar terug naar het hotel.

DAG 3

Wereldberoemd in Dinant en omgeving is de '**Couque de Dinant**'. Een tandenbreker die nog steeds volgens aloud recept wordt vervaardigd. We duiken de bakkerij in om de geheimen te achterhalen. Aan de hand van een filmpje en de uitleg van de bakker zelf worden we al heel wat wijzer. De **citadel** draagt natuurlijk bij tot het uiterlijk van de stad. Door de eeuwen heen is het gebouw verschillende malen aangepast en verbouwd; zijn huidige vorm dateert van net voor de Belgische onafhankelijkheid. Vanop de rots krijgt de bezoeker een schitterend zicht op de stad zelf en de ruime omgeving. Binnen de **kazematten** is een militair museum ingericht.

Het **kasteel van Vêves** ligt wat afgelegen en op een helling. Dit sprookjeskasteel biedt de bezoeker toch wel wat verrassingen. Wanneer we door de kamers lopen, moeten we niet enkel voor ons uit kijken, maar ook naar de schitterende **plafonds** en de kunstige **vloeren**. Zeg maar gerust dat dit een verborgen pareltje is in de Ardennen.

Om van dit alles te bekomen en wat krachten op te doen voor de terugtocht houden we kort even halt in het onthaalcentrum van de **Abdij van Maredsous**.

Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00

Zaterdag
09u00 - 12u00

Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website of bij de infopagina in de brochure.