

Citytrip Parijs

- Centraal gelegen hotel
- Moulin Rouge
- Met Parijskenner



3 Daagse

Van 28 maart tot 30 maart 2025

€ 515 half pension
tot en met 1 december 2024

€ 540 per persoon half pension
vanaf 2 december 2024

€ 145
Eénpersoonskamer

Minimum aantal deelnemers: 20

Referentienummer: 25AFR03PARI

Parijs, de eeuwige stad, de lichtstad, een heerlijke mozaiek van verschillende wijken, historische bouwwerken en dankzij onze gids ook duizend verhalen over de tijd dat Parijs de belangrijkste stad van de wereld was. De stad waar je telkens naar kan terugkeren zonder ooit twee keer hetzelfde te zien of te horen. Tijdens deze driedaagse zijn de metro van Parijs en onze voeten ons vervoermiddel. Het brengt ons van Notre-Dame naar Montmartre, van Pigalle naar de Eiffeltoren. Ons hotel is gelegen in het hartje van Parijs op een zucht van Montmartre.

Dag 1

Na een vroege start in Moorslede en een vrij ontbijt onderweg brengt de autocar ons naar het centrum van Parijs voor onze eerste ontdekkingstocht. Die brengt ons dankzij een rondrit in de stad via de Eiffeltoren, de Tuilleries, het Louvre Place Vendôme en de Place de la Concorde, de Opera, de Madeleinekerk, de Olympia... Van daaruit gaat het richting de buik van Parijs, Les Halles, waar ooit de vroegmarkt werd gehouden en waar heel wat bijzondere restaurantjes te vinden zijn. Vrij middagmaal in de buurt van Les Halles.

Na de middag is het tijd voor een tripje langs de Jardin des Plantes. Via de moskee komen we aan de oudste resten van Parijs bij de Romeinse arena. Het Pantheon waar de grootste Fransen zijn begraven verdient zeker ook een bezoekje. Daarna zakken we af naar de Jardin de Luxembourg, een heerlijk park om na een mooie eerste dag stil te vallen.

Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 2

Dag 2 brengt ons naar de Marais, de wijk die onder Louis XIV uit het moeras opsteeg. Ook hier rond Place Vendôme en La Bastille sporen we naar het oude Parijs. Het musee Carnavalet neemt ons mee naar het oude Parijs met zijn verrassende straatjes. In de wijk Saint-Paul stoten we op het oudste stukje Parijs. Tegen de middag trekken we naar Montmartre, de beruchte bohemienswijk van de stad waar we na een vrij middagmaal dwalen door de straatjes, langs de plaatsen waar Franse chansonniers zoals Brel of Aznavour hun debuut hebben gemaakt of waar Lautrec of Picasso ooit hun verfborstels hebben uitgewassen.

's Avonds kan je een show bijwonen in de meeste legendarische plaats van Parijs, de Moulin Rouge. Een wervelende show vol muziek, dans, schaarsgeklede danseressen en acrobatie. Bij inschrijving vermelden of je de show al dan niet wilt meemaken, de show is afzonderlijk te betalen. Wie niet meegaat naar de show neemt die avond een vrij avondmaal in en om Montmartre en Place de Clichy.

Dag 3

We besluiten onze driedaagse met een bezoek aan de eilandjes van Parijs, het Île Saint-Louis en het Île de la Cité waar de klokken van de Notre-Dame eindelijk weer mogen luiden. Een bezoekje aan de Sainte Chapelle van Parijs mag zeker ook niet ontbreken. We pauzeren voor een vrij middagmaal in de Quartier Latin.

Het kerkhof Père Lachaise is niet zomaar een kerkhof maar de rustplaats van veel beroemde Fransen en ook een paar Belgen. De begraafplaats is een vat vol verhalen, herinneringen en liedjes. Je wordt pas een echte "Parisien" als je Père Lachaise hebt bezocht. Na de ontmoeting met de bekendste begraafplaats ter wereld pikt de autocar ons terug op om richting Moorslede te vertrekken.

Niet inbegrepen

- Metro
- Moulin Rouge (+/- € 145,00 per persoon, inclusief 1/2 fles champagne, bij inschrijving doorgeven)

Opgelet!

- Half pension

Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00

Zaterdag
09u00 - 12u00

Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website of bij de infopagina in de brochure.