

Polen met Auschwitz

- Folklore avond
- Toegangsgelden inbegrepen
- Nederlandstalige lokale gids



8 Daagse

Van 9 augustus tot 16 augustus 2025

€ 1.275 per persoon vol pension
tot en met 1 maart 2025

€ 1.310 per persoon vol pension
vanaf 2 maart 2025

Toeslag:

Eénpersoonskamer: € 275

Minimum aantal deelnemers: 20

Referentienummer: 25APL08POLE

Hotel

Op deze reis slapen we in verschillende hotels. Hotellijst te bekomen op kantoor.

Onze mening:

Cultuur ★★★★★

Natuur ★★★★★

Fysiek ★★★★★

Hotel ★★★★★

Wandelreis moeilijkheidsgraad ★★★★★

MET AUDIOGIDS

In Polen zitten de restauraties van historische gebouwen in een stroomversnelling. **Krakau**, met zijn twee miljoen bezoekers per jaar en **Auschwitz-Birkenau** zijn klinkende namen van plaatsen die wij bezoeken. Goedgevulde kerken en kapellen met brandende kaarsen, traditionele klederdracht en vele katholiek geïnspireerde feestdagen zijn kenmerken van dit gelovig volk. Op de terugweg bezoeken we nog **Dresden**. Deze stad is als een feniks uit de as herrezen na de zware, nutteloze bombardementen van de geallieerden op het einde van WO II.

DAG 1: Moorslede - Dresden

Via autosnelwegen rijden we naar het overnachtingshotel. Avondmaal en overnachting in de omgeving van Dresden.

DAG 2: Dresden - Breslau

We verlaten het hotel na het ontbijt om Polen te bereiken rond de middag. Na onze eerste maaltijd in Polen bezoeken we de stad **Breslau** of Wrocław in het Pools, gelegen aan de Oder. Deze historische stad in Silezië behoort tot de mooiste van Polen. Overnachting en avondmaal in Breslau/Wrocław.

DAG 3: Breslau - Krakau: Schindler en de Joodse wijk

Na het ontbijt gaat het naar Krakau. In de namiddag bezoeken we **Fabryka Schindlera**, beter bekend als de Schindlerfabriek. Het is een museum over Krakau gedurende de bezettingstijd door de nazi's tussen 1939 en 1945. Het museum is vernoemd naar Oskar Schindler, die de eigenaar was van de fabriek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Schindler werd beroemd om zijn inzet voor de Joodse bevolking van Krakau. Daarna maken we nog een wandeling in de **Joodse wijk**.

DAG 4: De zoutmijn van Wieliczka - Krakau

In de voormiddag brengen we een bezoek aan de bekende zoutmijn van **Wieliczka**. Deze mijn is al meer dan 700 jaar in werking en bestaat uit een labyrint van kilometerslange gangen dat diverse ondergrondse zalen verbindt. Daarna verkennen we ook onze **verblijfplaats Krakau**, de voormalige hoofdstad van Polen. We maken een **stadswandeling** door het historisch stadscentrum met één van de grootste en mooiste marktpleinen van Europa. We bewonderen de lakenhal, de raadstoren en de Wawelheuvel. Het avondmaal nemen we in een lokaal restaurant met **folklore**.

DAG 5: Vlottentocht op de Dunajec

Vandaag rijden we naar het voorgebergte van **Pieniny**. Daar maken we een vlottentocht op de rivier **Dunajec**. Na de tocht kunnen we 's middags genieten van een typische maaltijd.

In de namiddag bezoeken we het kasteel van **Niedzica**, het belangrijkste versterkte bolwerk van het Pieniny-gebergte. Het is een voormalige grenspost van de Poolse kroon die één van de meest iconische kasteelcontouren van Polen biedt.

DAG 6: Auschwitz en Birkenau

Ongeveer 50 km ten westen van Krakau bevindt zich de grootste en beruchtste dodenfabriek van het Duizendjarige Rijk. We brengen een bezoek aan het aangrijpende concentratiekamp van **Auschwitz-Birkenau**. In de voormiddag bezoeken we het kamp van Auschwitz I, we wandelen langs de verschillende barakken en gaan binnen in diverse tentoonstellingsruimtes.

Na het middagmaal rijden we naar **Birkenau** (Auschwitz II), drie kilometer van Auschwitz I. Daar zien we het station waar de gevangenen toekwamen en de simpele houten barakken waar veel mensen sliepen.

DAG 7: Dresden

We nemen het middagmaal over Breslau en keren terug naar **Dresden**, één van de mooiste steden van Duitsland. We wandelen in deze gerestaureerde renaissance stad met o.a. de Semper Opera, de **Fürstenzug**, de schitterende Frauenkirche, de Zwinger, enzovoort...

DAG 8: Dresden - Moorslede

Na het ontbijt rijden we het laatste stuk door **Duitsland**. Na het vrije middagmaal onderweg komen we in de vooravond in Moorslede aan.

Inbegrepen

- Toegangsgelden: bezoek zoutmijn, Auschwitz, Schindlerfabriek en de Joodse wijk, vlottentocht, wandeling met gids in Dresden, kasteel van Niedzica
- Folklore avond
- Nederlandstalige lokale gids

Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00

Zaterdag
09u00 - 12u00

Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website of bij de infopagina in de brochure.