

In het spoor van de Elfstedentocht



- Alle middagmalen inbegrepen
- De mooiste dorpjes van Friesland



5 Daagse

Referentienummer: 25ANL07STED

Van 14 juli tot 18 juli 2025

€ 895 per persoon vol pension
tot en met 1 maart 2025

€ 930 per persoon vol pension
vanaf 2 maart 2025

Toeslag:

Eénpersoonskamer: € 180

Onze mening:

Cultuur ★★☆☆☆

Natuur ★★★★★

Fysiek ★☆☆☆☆

Hotel ★★★★★

MET AUDIOGIDS

Friesland, door iedereen gekend door zijn Elfstedentocht, is een minder bezochte streek in Nederland. Naast de unieke sfeer in de steden, ontdekken we de natuur met veel water, fauna en flora. De elf fonteinen die in de elf steden aanwezig zijn, zijn er al sinds Leeuwarden en Friesland culturele hoofdstad van Europa waren. Na deze reis hebben we ze alle elf ontdekt. Sneek, IJlst, Dokkum, Hindeloopen en Leeuwarden, pareltjes in dit gebied, staan op ons programma. Om de oude universiteitsstad Franeker niet te vergeten. Een unieke reis waar al de 11 steden worden bezocht. Vlug inschrijven... Zo'n reisje vind je nergens!

DAG 1: FRIESLAND - HARLINGEN - BOLSWARD

We rijden Friesland binnen via Noord-Holland, we rijden over een indrukwekkende, 32 km lange **afsluitdijk**. Na aankomst in Friesland rijden we eerst naar **Harlingen**, een prachtig havenstadje met **een oud centrum**. We maken een stadswandeling en bezoeken de haven met de typische functies van de Friese havens. Na Harlingen rijden we door naar **Bolsward**. Dit is een monumentale stad met een lange geschiedenis en traditie.

DAG 2: MODDERGAT - DOKKUM

Vanuit ons hotel rijden we naar het noorden van de provincie richting **Moddergat**. Hier kan je genieten van de Waddenzee en leren we meer over Schiermonnikoog en Ameland. Hier staat ook **'t Museum 't Fiskershuske** die gevestigd is in vijf oude vissershuisjes. In dit museum gaan we ontdekken hoe de bewoners er leefden en hoe de inrichting in een vissershuis was rond 1850.

We genieten 's middags van onze lunch in **Dokkum** en maken er nadien een wandeling in de oude stad en de haven. Hier heb je de kans om te genieten van de echte stadssfeer.

DAG 3: LEEUWARDEN - FRANEKER

Na het ontbijt rijden we door naar **Leeuwarden**, de hoofdstad van de provincie en de grootste van de Friese elf steden. De binnenstad van Leeuwarden - of zoals de Friezen het noemen, Ljouwert - is één van de best bewaarde geheimen van Nederland. Het is de geboortestad van de mysterieuze exotische danseres Mata Hari. Na onze stadswandeling brengen we een bezoek aan het Keramiëkmuseum.

In de namiddag bezoeken we **Franeker**, de stad staat bekend om zijn rijke geschiedenis, charmante architectuur en culturele bezienswaardigheden. In Franeker bezoeken we het beroemde **Eise Eisinga Planetarium**, het oudste nog werkende planetarium ter wereld. Dit planetarium werd gebouwd in de 18de eeuw door Eise Eisinga in zijn eigen woonkamer. Het is een indrukwekkend mechanisch model van het zonnestelsel.

DAG 4: SNEEK - HINDELOOPEN - STAVOREN

Sneek kan uiteraard niet ontbreken tijdens onze reis, bekend om zijn watersport, met zijn prachtige grachten en zijn uniek bewaarde 'Waterpoort'. We maken een korte stadswandeling en brengen een bezoek aan de Sint-Martinuskerk, met schitterende Cuypers-architectuur en fresco's. De spanning protestanten - katholieken van weleer is hier niet ver weg. Een meer kan ons in dit waterrijke merengebied van Friesland zeker bekoren.

Na onze lunch rijden we door naar **Hindeloopen**. We bezoeken het museum Hindeloopen en lopen even het schaatsmuseum binnen tijdens de verkenning van het dorpje met zijn prachtig haventje. Nadien rijden we langs het IJsselmeer naar **Stavoren**. Het stadje dat Jan Terlouw inspireerde het boek 'Koning van Katoren' (Stavoren) te schrijven.

DAG 5: IJLST - SLOTEN

De kleinste maar fijnste stadjes bewaren we voor de laatste dag. Na ons ontbijt verlaten we ons hotel en rijden naar onze tiende stad: IJlst. Uniek en karakteristiek voor **IJlst** zijn de overtuinen aan weerszijden van de Ee. Een riviertje met het karakter van een stadsgracht. Hoe druk het aan de stadsbrug kan zijn door de vele plezierboten en jachten zal je zeker niet ontgaan. Slag om slinger gaat het bruggetje omhoog.

We nemen afscheid in **Sloten**, het kleinste stadje van de elf steden. Eén gracht groot. Maar o zo typisch van sfeer. De kerkjes, de windmolen, de verzorgde historische gevels, het groen. Genoeg om in de autocar richting Vlaanderen te mijmeren over de gastvrijheid en schoonheid van de Friese steden. Zeg maar Fryske stêden.

Inbegrepen

- Alle middagmalen (typische Nederlandse koffietafels)

Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00

Zaterdag
09u00 - 12u00

Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website of bij de infopagina in de brochure.