

# Harz, het middelgebergte

*Natuur gecombineerd met historische stadjes en vergane industrie*



- Smalspoortrein
- Holwoningen
- Kasteel Wernigerode
- Goslar



## **5 Daagse**

Van 1 mei tot 5 mei 2025

€ 795 per persoon vol pension  
tot en met 1 februari 2025

€ 830 per persoon vol pension  
vanaf 2 februari 2025

### **Toeslag:**

Eénpersoonskamer: € 60

Minimum aantal deelnemers: 20

Referentienummer: 25ADE05HARZ

### **Hotel**

- HKK

Het stijlvolle en gastvrije hotel is gelegen aan de rand van het historische centrum van Wernigerode. In het hele hotel is gratis wifi ter beschikking.

De kamers zijn modern en comfortabel ingericht met o.a. een flatscreen-tv.

's Morgens is een rijkelijk ontbijtbuffet voorzien. 's Avonds kunnen we ook aanschuiven aan een overvloedig buffet.

## Onze mening:

Cultuur ★★☆☆☆

Natuur ★★★★★

Fysiek ★☆☆☆☆

Hotel ★★★☆☆

Wandelreis moeilijkheidsgraad ★☆☆☆☆

### MET AUDIOGIDS

De Harz is het noorderlijkste middelgebergte van Duitsland. De hoogste berg, de **Brocken**, is trouwens 'amper' 1 142 m hoog. Rondom onze verblijfplaats **Wernigerode** golft het landschap op een vriendelijke wijze van Clausthal-Zellerfeld tot **Goslar**. Verschillende nijverheidstakken hebben de regio groot en welvarend gemaakt; de **mijnbouw** is er enkel nog voor de toeristen, de actieve **glasblazerij** blijft dan wel een economische bezigheid. Verder wandelen we tussen de boomtoppen en komen met de voeten terug op de grond om er zelfs **holwoningen** te bewonderen. En soms, ... soms waant men zich zelfs in het hoge noorden van **Noorwegen**.

### DAG 1: Moorslede - Minden - Wernigerode

Via Nederland, het Ruhrgebied en het noorden van Lipperland, bereiken we **Minden**. In de buurt van de zusterstad van Moorslede nemen we het middagmaal.

In **Hahnenklee** wanen we ons werkelijk in Noorwegen. Een heuse **staafkerk** staat bovenop een kleine heuvel. De Noorse staafkerken hebben als voorbeeld gediend. Voor een blauwe kerk gaan we dan naar **Clausthal-Zellerfeld**. Iets verder vinden we een bijzondere apotheek waar we geen pillen tellen maar **kopjes**.

### DAG 2

Tijdens onze **stadswandeling** stellen we vast dat het stadsbestuur kosten noch moeite gespaard heeft om de stad levendig te maken. Met de gerestaureerde vakwerkgevels ademt **Wernigerode** geschiedenis in en uit. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd de glasblazerij van **Derenburg** opgericht. Vanaf de jaren '60 en de daaropvolgende decennia produceerde men er van eenvoudige drinkglazen over roemers en vazen tot lampenkappen.

Na het middagmaal in Wernigerode gaan we sporen. Met de **Harzer Schmalspurbahnen** trekken we omhoog tot op de top van de **Brocken**. De spoorlijn werd al in 1899 geopend maar naar aanleiding van de Duitse deling in 1961 al gesloten. Ondertussen beheert het Harzer Schmallspurbahnen GmbH sedert 1993 zo'n 140 km smalspoor.

## DAG 3

De inwoners menen dat **Goslar** wel de bijzonderste stad van de Harz is. Al sedert de Romeinse tijd is **ertsmijnbouw** een belangrijke nijverheidstak. Eerst maken we een wandeling door de stad waarbij we enkele bijzondere plekjes ontdekken, zoals het keizerlijk paleis en de historische binnenstad. Precies op de middag gaat op het centrale marktplein een **schouwspel** door van klokken en verschillende figuren.

Met een schokkende **mijnwerkerstrein** denderen we de bergflank in. Onder begeleiding van een lokale gids ervaren we het leven van de mijnwerkers. Het wandelpad dat **Bad Harzburg** heeft aangelegd biedt de bezoeker een verrassend perspectief. We kijken niet van beneden naar boven, maar we bevinden ons tussen de boomkruinen zelf. Het pad heet dan ook heel treffend: "Baumwimpelpfad".

## DAG 4

Halfweg de jaren 1800 hakten jonge landarbeiders in de buurt van **Langenstein** met hamer en beitel **holwoningen** uit de kalksteen. Begin vorige eeuw werden ze ontruimd en later gebruikt als voorraadkelder of stal. Terug in Wernigerode nemen we de **Bimmelbahn**, het toeristentreintje dat ons naar de top van de huisberg brengt. Vanaf de halte klimmen we tot het kasteel. Op het terras van het kasteel nemen we het middagmaal.

Het kasteel Wernigerode was oorspronkelijk een middeleeuwse burcht van waaruit de toenmalige Duitse keizer jachtpartijen organiseerde. In de loop der eeuwen is het omgebouwd tot een **renaissance- en barok kasteel**. Sedert de eenmaking van Duitsland is het een kasteelmuseum met verschillende themakamers. We merken dat er veel aandacht geschonken wordt aan **handwerk** en **meubels** uit de 16de tot de 19de eeuw.

## DAG 5

We gaan niet onmiddellijk naar huis. In **Elbingerode** hangt immers de langste voetgangershangbrug van Duitsland. De '**Titan**' strekt zich uit over een afstand van ruim 450 m terwijl we zo een 100 m boven de begane grond zweven. In de late voormiddag bereiken we **Kassel**. Bovenop de **Wilhemshöhe** staat Hercules met zijn knots. In diens schaduw nemen we het middagmaal.

Na deze deugdloze korte reis trekken we huiswaarts.

### Inbegrepen

- Alle middagmalen inbegrepen

Noodnummer:  
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c  
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16  
info@reizenpatteeuw.be

**Maandag - Vrijdag**  
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00

**Zaterdag**  
09u00 - 12u00

**Zon- en feestdagen gesloten**

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website of bij de infopagina in de brochure.