

Dordogne, Lot en Correze



- Wijn aan tafel
- Culinaire maaltijden
- Hotel met panoramisch zicht
- Verschillende dorpjes van 'Les plus beaux villages'



7 Daagse

Minimum aantal deelnemers: 20

Van 24 augustus tot 30 augustus 2025

Referentienummer: 25AFR08DORD

€ 1.085 per persoon vol pension
tot en met 1 maart 2025

€ 1.120 per persoon vol pension
vanaf 2 maart 2025

Hotel

- Le Relais de Castelnau
<https://www.relaisdecastelnau.com/>

Het restaurant biedt zicht op het **kasteel van Castelnau** en de Dordognevallei, hetzelfde zicht krijgt de bezoeker vanop het terras of vanuit het buitenzwembad. Het **ontbijtbuffet** bestaat uit een croissant, suisses, stokbrood en een brood dat aangesneden wordt. Verder is beleg, confituur, yoghurt en een hardgekookt eitje ter beschikking. Op warme dagen kan eventueel op het terras gedineerd worden. De regionaal geïnspireerde avondmalen kunnen zowaar **gastronomisch** beschouwd worden. De kamers zijn modern en comfortabel ingericht. De tv op de kamer heeft **diverse Franse zenders** en enkele internationale kanalen.

Het buitenzwembad is tot acht uur 's avonds open.

Toeslag:

Eénpersoonskamer: € 225

Onze mening:

Cultuur ★★★★★

Natuur ★★★★★

Fysiek ★☆☆☆☆

Hotel ★★★★★

MET AUDIOGIDS

Ten zuiden van Limoges ligt de **Dordogne**, een streek waar de Vlaming zich onmiddellijk thuis voelt. Gastronomische gerechten in combinatie met bijzondere bezienswaardigheden maken van deze omgeving een succes-bestemming. Ons hotel bevindt zich niet ver van de plaats waar de Dordogne, de Lot en de Corrèze samenvloeien. **Oradour-Sur-Glane**, Rocamadour, Sarlat, **Collonges-La-Rouge** en “foie gras” zijn namen die ons bekend in de oren klinken. Ze komen allemaal aan bod tijdens deze reis.

DAG 1: Moorslede - Loubressac

Via Parijs en Limoges rijden we naar **Oradour-Sur-Glane**. Op weinig plekken in Frankrijk is de gruwel van WO II zo tastbaar aanwezig. Het dorp werd quasi volledig uitgemoord en verwoest door Nazi-Duitsland. Generaal De Gaulle wilde dat **geen steen aangeroerd** zou worden om zodoende getuigenis af te leggen voor latere generaties.

Dan rijden we verder naar **Loubressac**, onze verblijfplaats. Ons hotel trakteert ons op een meer dan uniek landschap dat je van op het terras of vanuit het zwembad kan bewonderen.

DAG 2: Padirac - Rocamadour

We zetten onze verkenning van de regio verder, zij het onder de grond in de **Gouffre de Padirac**. We dalen met een trap (of lift) af in een zinkgat van 35 meter breed en 75 meter diep. Van daaruit worden we met bootjes tot diep in de grot gebracht waar we schitterende **druipstenen** bewonderen. Deze druipsteengrot is de meest bezochte van Frankrijk. Sommige galerijen zijn wel tot honderd meter hoog.

Daarna is het niet zo ver meer rijden naar **Rocamadour**, het bedevaartsoord dat in drie verdiepingen de vallei domineert. We wandelen naar beneden en maken een tussenstop in het hart van het stadje, de plaats waar de heilige **Amadour** was begraven. Daarna nemen we nog de tijd om te flaneren door het kleine stadje onderaan de rots voor we met de lift terugkeren naar onze autocar boven bij het kasteel.

DAG 3: Turenne - Collonges-la-Rouge - Beaulieu

Het pittoreske **Beaulieu-sur-Dordogne** is gesticht bij een abdij, waarvan enkel nog de abdijskerk overblijft. Enkele beelden van het tympaan vertellen bovendien een bijzonder verhaal. Hetzelfde kan je zeggen van de beelden aan het renaissancegebouw wat verderop. We maken een wandeling langs de Dordogne naar de Penitentenkapel. Vervolgens is **Collonges-la-Rouge** aan de beurt (ook vermeld onder de 100 mooiste dorpjes van Frankrijk). We verkennen dit wondermooie dorpje met zijn verschillende herenhuizen, allen opgetrokken in rode zandsteen. In de namiddag rijden we naar **Turenne**. Tijdens onze wandeling tot aan de ruïnes van het kasteel van de burggraven van Turenne genieten we van weidse landschappen. Vanaf het uitkijkpunt aan de **Kapucijnenkapel** krijgen we een schitterend uitzicht over de daken van Turenne en over de omgeving.

DAG 4: Eyrignac - Martel

Dauwdruppeltjes liggen nog op het gras van “**Les jardins du Manoir D’Eyrignac**”. Dit is één van de mooiste tuinen van Frankrijk; een combinatie van een formele Franse tuin met een speelse Italiaanse stijl, glooiende grasvelden, bomen en struiken, zoals buxus, taxus, haagbeuk en cipressen. Daarnaast zijn er tal van **onverwachte verrassingen**, zoals geheime hoekjes en doorkijkjes. In dit idyllische kader genieten we van een smaakvol middagmaal.

Gedurende de reis hebben we al heel wat notenbomen zien staan. Nu kunnen we in de **notenoliemolen** de productie van de olie volgen en ook de verschillende oliën proeven. We zijn ook al een paar keer door **Martel** gereden, de **stad der zeven torens**. Uit haar rijke verleden heeft dit stadje haar sierlijke silhouet bewaard. Nu is het toch wel tijd om het historische centrum te ontdekken.

DAG 5: Sarlat - La Roque-Gageac

Na het ontbijt beginnen we aan het circuit van de **vallei van de Dordogne**, ook wel het circuit van de **duizend-en-één kastelen** genoemd. We nemen de tijd om **Sarlat** te verkennen. Deze stad is een mengsel van middeleeuwen en renaissance en wordt terecht '**de parel van de Périgord**' genoemd. We eten een typisch '**Dordognemenu**' in een plaatselijk restaurant.

De namiddaguitstap behoort tot één van de topattracties van onze reis. In **La Roque-Gageac** lijkt het dorp één met de verticale rotswand. Met een typische '**gabarre**', een omgebouwd binnenvaartschip, kunnen we vanop de rivier diverse kastelen bewonderen.

DAG 6: Carennac - Montal

Loubressac behoort tot de mooiste dorpen van Frankrijk. We wandelen tot het uitzichtpunt over de Dordogne. Het is maar een kort ritje tot **Carennac**. Het dorp is gesticht rond het kasteel en de priorij waar **Fénélon** leefde. Vrij uniek zijn de dubbele kloostergangen. Op de benedenverdieping zien we ook de beeldengroep die de **graflegging** van Christus verbeeld.

In de late namiddag is het kasteel van **Montal** meer dan een bezoek waard. Dit is een **klein renaissancekasteel**, met een duidelijk vrouwelijke inbreng maar met tal van treurige accenten. Wist je dat onze prinses Josephine-Charlotte en prinsen **Boudewijn** en **Albert** (de latere koningen) hier verbleven tijdens WO II?

DAG 7: Loubressac - Moorslede

Flink gesterkt door het vroeg ontbijt kunnen we de **terugreis** aanvatten naar België. Via Limoges, Orléans en Parijs bereiken we Moorslede.

Inbegrepen

- 1/4 fles wijn per persoon per maaltijd

Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Zaterdag
09u00 - 12u00
Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website of bij de infopagina in de brochure.