

Citytrip Praag

De Gouden Stad



- Boottocht op de Moldau
- Folklore avond
- Lokale Nederlandstalige gids



5 Daagse

Van 26 oktober tot 30 oktober 2025

€ 699 per persoon vol pension
tot en met 2 mei 2025

€ 735 per persoon vol pension
vanaf 3 mei 2025

Toeslag:

Eénpersoonskamer: € 95

Minimum aantal deelnemers: 20

Referentienummer: 25ACZ10PRAA

Hotel

- Hotel Residence Emmy
<https://www.residenceemmy.com/cs/>

Residence Emmy is gelegen in een rustige woonwijk van Praag 4. Het hotel biedt een ontbijtbuffet. Alle ruime kamers zijn voorzien van een badkamer, een televisie met internationale zenders, gratis wifi, een minibar en een koffie/theedienst op de kamer. Je kan ook genieten van een kopje koffie in de lobbybar.

Onze mening:

Cultuur ★★★★★

Natuur ★☆☆☆☆

Fysiek ★★★★★

Hotel ★★★★★

Fiets moeilijkheidsgraad ★☆☆☆☆

Wandelreis moeilijkheidsgraad ★★★★★

MET AUDIOGIDS

Men zegt wel eens Praag de “**Gouden Stad**” of het “Rome van het Noorden”. De historische en culturele schatten tref je in Europa nergens beter aan dan hier. Na de val van de muur en het regime is Praag de barok-stad bij uitstek geworden. De troeven van **Praag** die de toerist charmeren zijn onuitputtelijk: een boottochtje op de **Moldau**, een wandeling door de drukke en gezellige winkelstraatjes, de **Karlsbrug**, de Joodse wijk en de vele typische restaurants.

DAG 1

We vertrekken richting Luik, Keulen en Frankfurt am Main. Via **Nürnberg** gaat het verder naar de **Tsjechische grens**. Daarna rijden we door langs Pilsen naar Praag voor avondmaal en overnachting.

DAG 2

Na het ontbijt volgt een eerste kennismaking met de Oude Stad. Een geleide wandeling langs het oude stadsgedeelte brengt ons naar het marktplein, het stadhuis met zijn **astronomisch uurwerk**. Deze geeft uiteraard de tijd aan maar ook de figuren van de **dierenriem** als de sterrentijd. Om het uur gaat een parade van **apostelen** voorbij, die "pas" in 1865 werden toegevoegd aan het uurwerk. Onze wandeling gaat over de 500 m lange **Karlsbrug**. De brug over de **Moldau** verving in 1357 de vorige ingestorte brug. Wij wandelen ook door de Josefov **Joodse wijk**. De begraafplaats in deze voormalige Joodse getto is behoorlijk indrukwekkend.

DAG 3

Vandaag bezoeken wij het **Praagse burchtcomplex** in Hradčany. De omsloten verzamelde gebouwen, met een voorgevel van maar liefst 500 m, omvatten verschillende binnenpleinen, kerken en paleizen. De **Sint-Vituskathedraal** is daarvan wel de bekendste kerk. Het Oud Koninklijk Paleis, de Sint-Jorisbasiliek maken eveneens deel uit van dit bouwwerk. Het **Gouden Straatje** is natuurlijk een trekpleister geworden. Oorspronkelijk woonden wachten in de huisjes, later bedienden van het kasteel. Onder deze livreeën waren er die **goudsmid** waren. In een klein zijaltaar merken we het 45 cm hoge beeldje van het **kindje Jezus van Praag** op. Op kerkelijke feestdagen krijgt het beeldje een ander gewaad. In het museum op de verdieping worden een honderdtal verschillende gewaden (kazuifels) tentoongesteld.

DAG 4

Een ervaren **glasblazer** kan ons inwijden in de productie van artisanaal **Boheems glas**. Met zijn blaaspijp, gloeiend glas en een hete oven blaast hij glazen, vazen en schalen. Wij bezoeken één van de drie grote theaters van Praag. Vanop het balkon krijgen we een schitterend zicht op de scène. Als het even meezit kunnen we ook het dak op. Verder zien wij ook de Nieuwe Stad met het **Wenceslasplein** (bekend door de Praagse lente), de plaats waar Jan Palach zichzelf in brand stak, en de Maria Sneeuwkerk.

De avonden vullen wij door lekker eten met een **folklore avond**. De landen van Midden-Europa houden nog steeds heel sterk aan hun folklore. Een boottocht op de **Moldau** met diner aan boord is een bijzondere belevenis. Een avondwandeling met uitzicht op het **verlichte Praag** mag evenmin ontbreken. Er is ook **vrije tijd** voor shopping (kristal, porselein,...) of om de unieke Praagse sfeer op te snuiven.

DAG 5

Na het ontbijt komen we via dezelfde weg terug naar **België**. De boeiende hoofdstad Praag zal ongetwijfeld nazinderen.

Inbegrepen

- Toegangsgelden: Praagse Burcht, Gouden Straatje, glasblazerij, folklore avond en boottocht met maaltijd
- Nederlandstalige lokale gids

Opgelet!

- Enkel de eerste avond eten wij in het hotel, de andere avonden eten we in de stad

Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00

Zaterdag
09u00 - 12u00

Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website of bij de infopagina in de brochure.