

Cantabrië

Het Groene Spanje



- Toegangsgelden inbegrepen
- Wijn aan tafel in Spanje
- Overweldigende natuur



9 Daagse

Van 7 september tot 15 september
2025

€ 1.525 per persoon vol pension
tot en met 1 april 2025

€ 1.560 per persoon vol pension
vanaf 2 april 2025

Toeslag:

Eénpersoonskamer: € 435

Minimum aantal deelnemers: 20

Referentienummer: 25AES09CANT

Hotel

Op deze reis slapen we in verschillende hotels. Hotellijst te bekomen op kantoor.

Onze mening:

Cultuur ★★★★★

Natuur ★★★★★

Fysiek ★☆☆☆☆

Hotel ★★★★★

MET AUDIOGIDS

Onze rondreis begint al in het noorden. We rijden door het Baskenland met de uitlopers van de woeste Pyreneeën en de middeleeuwse provinciehoofdstad **Burgos**. Het echte Spanje van de authentieke Spanjaarden zelf vind je niet terug aan de quasi Europese kust maar hier in het binnenland! Onderweg naar **Santiago** en doorheen het groene Spanje bewijzen we je dit. Het kenteken van de Santiago-pelgrims is een schelp, daarom vinden wij dit symbool overal terug in Santiago. Cantabrië lijkt een beetje Bretoens of Iers aan de kust, doet een beetje Oostenrijks aan in de Picos (het gebergte), Frans in de Gorges (kloven) en toch is het een stukje Spanje! Bergdorpjes met oude romaanse kerkjes, prachtige kleine stadjes, pittoreske vissershaventjes, groene glooiende weiden, afgewisseld met stukken zandstrand, maken HET verschil met het Spanje van de oostkust. En dit is het geval in het Baskenland, Cantabrië, Asturias en in Galicië, de 4 belangrijkste Spaanse regio's (comunidades autónomas) die we op onze reis aandoen. Op deze reis maken we kennis met de rijke **Spaanse regionale keuken**, proeven we van de **Spaanse cultuur en geschiedenis** en rijden we langs **prachtige landschappen**. Hoewel Santiago niet bij de deur ligt, zorgen de vele bezoeken voor de nodige afwisseling.

DAG 1 Moorslede - San Sebastián/Donostia

We vertrekken in de vroege morgen. Via autosnelwegen rijden we doorheen West-Frankrijk over Parijs, Tours, Bordeaux en de Landes naar het mooie **San Sebastián**, net over de Spaanse grens, voor onze eerste overnachting, precies op een arendsnest dat troont boven de stad en zijn vermaarde Concha.

DAG 2 San Sebastián - Burgos

In de voormiddag brengen we een bezoek aan **San Sebastián**, de parel van het Baskenland. Een panoramische rit door de hoofdstad van de provincie Guipuzcoa brengt ons langs de oude stad met zijn smalle straatjes, prachtige stranden en vissershaven. Oorspronkelijk zijn de Basken een bergvolk met eeuwenoude tradities, een stevig karakter en een groot (bij)geloof. Ook staan zij er bekend voor, om naast hun serieuze levenshouding, uitbundig feest te vieren. We rijden richting **Burgos** voor het middagmaal. In de namiddag brengen we een bezoek aan zijn mooie kathedraal waar **El Cid** en echtgenote begraven liggen. Daarna gaan we naar het hotel in het centrum van Burgos voor avondmaal en overnachting.

DAG 3 Burgos - León - Santiago de Compostela

Na een ritje doorheen de regio Castilla y León komen we aan in de historische en weinig bekende stad **León**. Deze van oorsprong Romeinse stad heeft heel wat bezienswaardigheden zoals zijn prachtige kathedraal, een huis van Gaudi en het klooster van San Marcos, nu een 5-sterrenparador, maar ooit een fameus hospitaal voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostela. Want vanaf Burgos tot Santiago flirt onze reisroute met de befaamde bedevaartsweg. We wandelen ook door het historische centrum en de zogenaamde “vochtige wijk”. Na het middagmaal stoppen we in **Astorga**, bekend door het bisschoppelijk paleis ontworpen door Antoni Gaudi, waar we een kort bezoek inlassen. Verder rijden we langs de oude pelgrimsweg naar **Santiago de Compostela**.

DAG 4 Santiago de Compostela

We genieten van deze middeleeuwse stad met zijn ontelbare kerken en kloosters, maar ook met zijn vele visrestaurantjes, waar je heerlijk en niet duur eet. Een aanrader is alvast de **St.-Jakobsschelp**, die je zeker moet proeven alvorens deze stad te verlaten. Je kunt de schelp zelf mee naar huis nemen als herinnering en bewijs van je bezoek aan Santiago. In de namiddag maken we een ommetje naar het ruige maar wondermooie Fisterra, het 'einde van de wereld'. Avondmaal en overnachting in Santiago.

DAG 5 Santiago de Compostela - Covadonga - Cangas de Onís

Wij verlaten Santiago en begeven ons via de “kust met de kathedralen” naar **Covadonga**, gelegen in de Spaanse deelstaat Asturië. In dit bedevaartsoord staat, vóór de roze basiliek, het beeld van de volksheld Pelayo die met behulp van Onze-Lieve-Vrouw de **Saracenen** versloeg. Een gang, gegraven in een rots, leidt naar het miraculeuze beeld van de Santina, de “Allerheiligste Maagd”, die hier vereerd wordt. Nadien rijden we naar ons hotel in **Cangas de Onís**.

DAG 6 Cangas de Onís - Potes - Fuente Dé - Santillana del Mar

In de voormiddag rijden we door **Desfiladero de la Hermida**, een magnifieke kloof van meer dan 20 km lang en vervolgen we, doorheen een adembenemend landschap, onze weg naar het pittoreske Potes en naar **Santo Toribio De Liébana**. In de kloosterkerk wordt de grootste splinter uit het kruis van Christus bewaard, in een gouden kruisbeeld, versierd met talrijke edelstenen. Daarna rijden we terug naar Potes voor het middagmaal. We zetten onze rit verder naar **Fuente Dé**, gelegen in een doodlopend keteldal. Een kabelbaan brengt ons, alleen bij mooi weer en met voldoende zichtbaarheid, 800 m hoger naar de Mirador del Cable, waar we een prachtig zicht hebben op de Rio Deva en de omliggende bergen van de **Picos de Europa**.

DAG 7 Santillana Del Mar - Comillas - Santurtzi

We beginnen de dag met een bezoek aan Santillana Del Mar. Dit schilderachtige dorp met zijn geplaveide straten, vele winkeltjes en oude huizen is in zijn geheel geklasseerd en behoort tot de mooiste van Spanje. Daarna gaat het naar **Comillas**, het vroegere zomerverblijf van de Spaanse koninklijke familie. Naast het paleis staat "**Il Capricho**", het bekendste gebouw van Comillas, één van de jeugdwerken van de bekende Spaanse architect Gaudi. Zo hebben we de enige 3 meesterwerken van Gaudi gezien buiten Catalonië. Vanaf nu reizen we eigenlijk op een andere Santiago-camino, el Camino de la Costa of Camino del Norte.

In de namiddag brengen we een bezoek aan **Castro Urdiales**, een schilderachtige stad gelegen aan de zee. Deze charmante stad biedt een combinatie van prachtige stranden zoals de Playa de Ostende, een rijke geschiedenis en een pittoresk maritiem landschap. De oude binnenstad van Castro Urdiales is doordrenkt van geschiedenis en heeft smalle geplaveide straatjes, oude kerken en monumentale gebouwen.

DAG 8 Santurtzi - Bordeaux

In Portugalete werpen we een blik op de famoeze Puente Colgante (hangbrug) die tot het Werelderfgoed van de Unesco behoort. We bezoeken **Bilbao**. De stad met zijn befaamd Guggenheim Museum mag zeker niet ontbreken op deze reis. Het moderne gebouw en de oude stad leven in harmonie met elkaar. Na het middagmaal nemen wij afscheid van Spanje en bereiken wij ons overnachtingshotel in de omgeving van Bordeaux.

DAG 9 Bordeaux - Moorslede

Na het ontbijt vertrekken we huiswaarts waar we in de vooravond aankomen.

Inbegrepen

- 1/4 fles wijn per persoon per maaltijd in Spanje
- Toegangsgelden: Paleis Astorga, heiligdom Covadonga, heiligdom Toribio De Liébana, El Capricho, kabelbaan Picos de Europa

Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Zaterdag
09u00 - 12u00
Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website

of bij de infopagina in de brochure.